

## Gent en beyond (Linklekkers)

[Random Wodehouse Quotes](#): de titel zegt het al: telkens als je de pagina opnieuw laadt, krijg je een nieuw citaat uit een willekeurige Wodehouse.

"Guk," he said reservedly. A man has to answer snakes when they speak to him, but he is under no obligation to be sunny', 'The only thing that prevented a father's love from faltering was the fact that there was in his possession a photograph of himself at the same early age, in which he, too, looked like a homicidal fried egg', 'She looked like something that might have occurred to Ibsen in one of his less frivolous moments'!... Jeeves and other fine chaps (and aunts) op hun Very British Best.

[Oude jeugdboeken](#): 'een hernieuwde kennismaking met uw favoriete jeugdboek! (van voor 1970). Geniet weer en duik onder in oprecht jeugdsentiment!'

De covers alleen al zijn om van te watertanden, toch? Pure nostalgie.

[Classic Short Stories](#): 'dedicated to the short story and to those interested in reading light prose.' Eentje per dag lijkt me een goed plan, ik denk dat ik maar eens begin met *A Telephone Call* van Dorothy Parker. En u?

[Literature-Map](#): 'the tourist map of literature.'

Tik de naam in van een auteur en je krijgt een kaart met 'aanverwante' schrijvers. Uiterst verslavend! En wanneer je je eindelijk van de boeken hebt losgerukt, kun je meteen verder met [films en muziek](#).

[Literair Gent](#): 'website met informatie over literatuur in Gent en Gent in de literatuur, van de middeleeuwen tot vandaag.'

Via de rubriek [Fragmenten](#) beland je in boeken met onverwachte en herkenbare stukjes Gent. Mooi gedaan.

Het oorspronkelijke Linklekkers lees je op [Plankje Ongeregeld](#)