

## Het beste boek?

Op initiatief van het NRC Handelsblad en de NPS is er in februari van dit jaar een verkiezing uitgeschreven voor het Beste Boek. Op 11 maart trof ik op Teletekst de mededeling: 'Meer dan 15.000 mensen kozen op internet hun favoriete boek uit een lijst van 250 titels.' Meer dan 15.000 mensen? Het wordt positief gebracht, maar op de 16.000.000 Nederlanders en de 10.000.000 Belgen vind ik het bedroevend weinig.

Zou er soms zo weinig belangstelling zijn geweest omdat het stemmen zo lastig ging? Mijn persoonlijke voorkeur uit de zeer incomplete lijst kon om onduidelijke redenen niet eens aangevinkt kon worden.

Of zou er zo weinig belangstelling zijn geweest, omdat je als volk geen Beste Boek kunt kiezen? Iedereen heeft immers zijn eigen Beste Boek en dat is zelden een populair werk dat toevallig een bestseller is geworden. Je Beste Boek is een boek waarvan je iets meeneemt, dat je herleest, waarin je af en toe bladert, een boek dat je nooit van je leven zult wegdoen, en dat een ereplaats heeft in je boekenkast.

De Top-10 van boeken, zelfs een Top-100, is niet meer weg te denken uit ons leven, maar het Beste Boek is een illusie.

Geeft niet. Zolang iedereen maar zijn eigen beste boek heeft.